

FAT DET, MÆND – *vi er begge dele!*

Hvorfor søger mænd en madonna ved spisebordet og en skøge i sengen? spørger Natascha. Hun er træt af, at mænd ikke kan bestemme sig for, hvilken kvindetype de vil have.

Her er hendes historie – måske du genkender dele af den:

– Hvis der er noget, jeg er velbevandret i, så er det netdating. Diverse dating- og sexsider på nettet bugner af mænd og kvinder, som søger uforpligtende sex uden for deres forhold. Der findes også masser af mænd og kvinder, der søger kærestere. Og der findes masser, der søger begge dele samtidig, bare under forskellige profilnavne.

Hvorfor kombinerer mænd ikke og søger madonnaen i den kvinde, som de vil begære, og søger skøgen i den kvinde, som de vil dele bord, seng og hjem med, i samme person? Og hvorfor anerkender kvinder ikke, at de helst vil have en gentleman på gaden og en gadedreng i deres seng – og at den mand også kan være én og samme?

Kæreste eller sexpartner?

Jeg har selv haft mange profiler, både som "søger kæreste" og "søger sexpartner". Jeg foretrækker langt hen ad vejen de mænd, der responderer på sexprofilen. Faktisk er jeg aldrig blevet kæreste med en mand, der søgte en kæreste, men med flere af de andre. De mænd, der søger sexpartnere, er nemlig mere ærlige og afklarede.

Men hvorfor er det mon nemmest for mændene at være ærlige, når de udelukkende søger en af have sex med?

Det er jo ikke specielt holdbart at søge en kæreste, som er en "pæn pige", hvis man efter seks måneder kun sidder med fjernbetjeningen i hånden og drømmer om, hvor og hvornår man kan komme til at knalde den næste skøge. Hvis han i stedet kiggede på hende, der sidder lige ved siden af ham... Så kunne hun jo passende gøre det samme.

Eksempler fra datingverdenen

Lad mig give et par eksempler på mennesker, jeg har mødt:

Mr. B har den perfekte kone derhjemme. Der skal ikke ændres på den konstellation, og han er efter eget udsagn lykkelig. Han søger sex uden for hjemmet, fordi konen ikke gider knalde med ham mere. Men (som han siger) "de bor smukt, og hun bager kage og kører drengene til fodbold".

Han er altså lykkelig gift – får ingen sex hjemme – søger udenfor – men intet skal ændres.

Mr. E har også den perfekte kone derhjemme – næsten. Desværre gider hun heller ikke knalde mere. Og det er i øvrigt længe siden, at hun gad. Han siger, at "hun ikke synes, han gør det godt nok". Jeg forstår det ikke helt. Jeg synes, han gør det mere end godt nok, og jeg burde vide, hvad jeg taler om. Men hun er smuk, "ren" og ubesmattet, og deres hjem er fyldt med dyre designermøbler.

Hvad nu, hvis det eneste, han drømmer om, er at tage hende hen over Montana-reolen – og det eneste hun drømmer om, er at blive bundet til himmelsengen med de knitrende hvide lagner og taget på alle fire – men ingen af dem tør sige det højt til hinanden.

Mr. C har udstyret konen med en firehjuls-trækker og et årskort til et eksklusivt fitnesscenter. Så der okser hun rundt og gør sig lækker for en mand, som ikke gider knalde hende, fordi de ting, som han har lyst til at gøre ved hende, ville ødelægge hendes frisure. Han tror ikke på, at hun kan have de frække lyster, som han selv har. Og han er i øvrigt ligeglad, for han har en fast elskerinde, som ikke har det mindste imod at lege frække lege med ham.

Mr. X skriver i sin profilttekst, at han har en travl hverdag med masser af gøremål, der er gået ud over sexlivet med konen derhjemme. Den tid, han har til overs, bruger han så på at søge sexpartnere på nettet.

Hvorfor bruger han ikke tiden på at knalde med sin kone derhjemme?

Mrs. Z har en meget velbesøgt swingerprofil. "Min mand tænder ikke på mig", har hun fortalt mig. Jeg forstår ikke hvorfor – hun er gudindeskøn og en sexkilling af dimensioner.

Jeg tænker tit på, hvem hendes mand mon knalder, mens hun knalder den lækre 28-årige i sexgyngen, mens der står fire mænd med sultne, liderlige øjne og ønskede, at de var ham. Men

jeg ved også, at hun stadig elsker sin mand, er seksuelt tiltrukket af ham og nogle gange lukker øjnene og forestiller sig, at det er ham, der tager hende frækt og hårdt i klubben.

Tænk nu hvis...

Hvor ville det være dejligt, hvis både mænd og kvinder kunne holde op med at søge ét bestemt ideal og drømme om noget andet! Jeg ville ønske, at mænd kunne acceptere, at en kvinde er madonna og skøge på samme tid. At vi vil være – må være – ikke kan undvære – at være begge.

Måske er problemet, at vi kvinder selv har problemer med at anerkende, at vi har både luder og madonna i os.

